

1 Komt ons in die-pe nacht ter o - re: de mor-gen-ster is op - ge -
 2 Geen an-der te-ken ons ge-ge - ven geen licht in on-ze dui - ter -

gaan, een men-sen-kind voor ons ge-bo - ren, 'God zal ons red-den' is zijn
 nis dan de - ze mens om mee te le - ven een God die on - ze broe-der

naam. O - pen uw hart, ge - loof uw o - gen, ver-trouw u toe aan wat gij
 is. Zing voor uw God, Hij o - pen-baar - de in Je - zus zijn mens-lie-vend -

ziet: hoe't woord van God van al - zo ho-ge hier men-se-lijk aan ons ge-schiedt.
 heid. Zo wordt de we-reld nieu-weaar-de en al - le vlees aan-schouwt het heil.

3 Zoals de zon komt met zijn zegen
 een bruidegom van licht en vuur,
 zo komt de koning van de vrede,
 voorgoed gekomen is zijn uur.
 Hij huwt de mensen aan elkander
 zijn liefde gaat van mond tot mond.
 Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
 Zo leven wij zijn nieuw verbond.