

Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.

Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.

tijdens de chant kan een voorzanger de verzen zingen:

1 Hij ver-geeft je al-le schuld, Hij ge-neest al het leed dat je lijdt; je
le-ven koopt Hij vrij van het graf, Hij om-ringt je met lief-de en goed-heid.

2 De Heer is barm-har-tig en ge-na-dig, ge-dul-dig is Hij en groot is zijn lief-de.
Hij be-han-delt ons niet naar on-ze zon-den, Hij ver-geldt ons niet naar on - ze schuld.

3 Zo - als een va - der van zijn kin - de - ren houdt,
zo houdt Hij van al - len die Hem aan - bid - den.

4 De lief - de van de Heer duurt eeu - wig voor
wie Hem aan - bid - den.