

## 65. Een schoot van ontferming

tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen

$\text{♩} = 144$

*m*

*Con pedale*

poco cresc.

KOOR Een schoot van ont - fer - ming is

poco f

(3) on - ze God. Hij heeft ons ge - zocht en ge - zien

(3) zo - als de op - gaan - de zon aan de he - mel.

Hij is ons ver - sche - nen toen wij in duis - ter - nis

wa - ren, in scha - duw van dood. Hij zal on - ze voe - ten

rich - ten op de weg van de vre - de.

*mf*

*crescendo*

2 5 2 1 2 1 3      4 2 1 2 2

**ALLEN** Een schoot van ont -

fer - ming is on - ze God. Hij heeft ons ge - zocht en ge -

(3) zien ... zo - als de op - gaan - de zon aan de he -

mel. Hij is ons ver - sche - nen toen wij in

(3) duis - ter - nis wa - ren, in scha - duw van dood. Hij zal on - ze

(3) voe - ten rich - ten op de weg van de vre - -

(3) de. *mf*

*poco rit.* . . . . .